

**Wist jij dat je een stille
aanbidder hebt?
Wist jij dat die persoon
in stilte van jou houdt?
Wist je dat deze persoon zijn hart
aan jou wil geven?**

Die persoon is niemand minder dan God.
Hij heeft je al een liefdesbrief geschreven.
In die brief verklaart Hij jou zijn liefde.
Die liefdesbrief heet “de bijbel”.

Zou je deze stille aanbidder (beter) willen
leren kennen? Dat kan.
Misschien lijkt dit op een “blind date”. Spannend.
Want Hij wil je ogen openen
voor zijn liefde. Daarom wil Hij
een afspraak met je maken
om met elkaar kennis te maken.

Wanneer?
Op 13 januari 2020.
Hoe laat?
Om 18.30 uur.
Waar?
In de Mienskip
in Feanwâlden.

Hij komt!
Dat heeft Hij beloofd.
Kom jij ook?

Jij gaat God aan het hart.

Dat willen wij, de Protestantse Gemeente te
Feanwâlden, jou laten weten. Daarom
organiseren we een kennismakingscursus.
Deze Alphacursus is niet enkel
eenrichtingsverkeer in de vorm van ‘de leraar
spreekt en de rest zit braaf in de bankjes met
pen en papier’. De inhoud van het evangelie
wordt duidelijk uitgelegd via de video, er is
een lesboek, maar ... er is ook alle gelegenheid
voor gesprek.

Het groepsgesprek, in vaste groepjes van
ongeveer tien personen onder leiding van een
gespreksleider, is een belangrijk onderdeel.
Naar elkaar luisteren: “Hoe ervaar jij dat
nou?”. Praten over geloofszaken zijn we niet
zo gewend in onze cultuur. Dat lijkt misschien
spannend, maar blijkt in de praktijk een
gewaardeerd onderdeel te zijn. Door te
luisteren naar elkaar ga je automatisch zelf ook
beter nadenken over wat je nu wel of niet
gelooft.

In de gespreksgroepen willen we een
ontspannen en open houding naar elkaar
hebben. We willen niet in een welles-nietes
sfeer met elkaar omgaan, maar met een
respectvolle luisterhouding. Dat doen we
omdat iedereen een andere achtergrond heeft.
Er doen mensen mee die kerkelijke wortels
hebben en mensen die niet gelovig zijn
opgevoed.

Het is onze hoop dat jij door de
duidelijke uitleg en de
groepsgesprekken meer inzicht
zult krijgen in de inhoud en de beleving
van het christelijke geloof, in de unieke
waarde die het voor jou kan hebben.
Dat je door het volgen van de
Alphacursus God (beter) leert kennen
op een wijze die jouw leven zoveel
meer betekenis geeft.

Gun jezelf 10 weken om je stille
aanbidder (beter) te leren kennen.

De cursus van tien vaste avonden is
vrijblijvend
en geschikt voor iedereen.
Vooropleiding of voorkennis is niet
nodig: *iedereen kan op zijn niveau en
vanuit zijn achtergrond meedoen!*

De avonden hebben een ontspannen,
prettige sfeer en zijn bijzonder
leerzaam!

Vele mensen gingen jou al voor in
Feanwâlden. De cursus is gratis.



www.alpha-cursus.nl

Aanmelden voor de Alphacursus kan door:

- deze opgavestrook bij Siep Wijbenga
Torteldostrjitte 15 te bezorgen
- haar mailen: w.wijbenga3@knid.nl
- haar bellen: 0511 473355

naam:

adres:

postcode:

woonplaats:

telefoon:

e-mail:

Voor de groepsindeling is het prettig als wij je leeftijd en je eventuele kerkelijke achtergrond kennen.

Leeftijd:

Kerkelijke achtergrond: ja/nee.

Zo ja, welke:



Hij richt de pijlen
van zijn liefde
op jouw
hart

Beantwoord dat door mee te doen met
de **alphacursus**.
Niet geschoten is altijd ...

Groeten

van een

stille

Aanbidder



