

Veertigdagenproject

Zeven Bouwstenen



Evenals in de vorige jaren willen we de lijdenstijd beginnen met het halen van een askruisje op de aswoensdag, **6 maart**.

Daarvoor gaan we naar Dokkum, naar de Katholieke kerk. De dienst begint om zeven uur.

U kunt daar op eigen gelegenheid naar toe gaan. Maar u kunt ook samen met anderen reizen. Daarvoor komen we dan om half zeven bij elkaar bij de Mienskip. Daar verdelen we de aanwezigen onder de aanwezige auto's.

Dat laatste doen we ook op **30 maart** om half twee bij de Swettetsjerke voor de excursie naar Bolsward.

Na de dienst is er in de Mienskip om half negen een *introductieavond* voor het project. We beginnen dan met het lezen van het dagboekje "Zeven bouwstenen". Dit dagboekje kan u dan aangeboden worden. U hoeft zich niet op te geven voor deze avond. Maar als u meedoet aan de gespreksavonden of -ochtenden is het wel fijn dat u op deze avond samen een start maakt.

Jezus wil Zijn gemeente bouwen. Dit heeft Hij immers beloofd. Maar daar heeft Hij wel 'bouwstenen' voor nodig.

In Handelingen 2 zien we de bouw van de gemeente ontstaan en ontdekken we zeven belangrijke 'bouwstenen'.

We zetten ze op een rijtje:

1. De vreze des Heren (Hand. 2:37 en 43)
2. Discipelschap - Jezus volgen (Hand.2:38)
3. Vervuld met de Heilige Geest (Hand.2:38-39)
4. Een gemeenschap van gelovigen (Hand.2:42)
5. Het Woord van God (Hand.2:42)
6. Gebed (Hand.2:42)
7. Het breken van het brood (Hand.2:42 en 46)

De zeven 'bouwstenen' maakten de eerste gemeente tot een groeiende en krachtige gemeente. Om deze bouwstenen opnieuw een plaats in onze gemeente te geven, maken we gebruik van een DVD waarop Francis Chan deze zeven onderwerpen op een diepgaande en inspirerende manier uitlegt.

Samen met de preek op zondag, het persoonlijk gebruik van het 40-dagenboek thuis en het bekijken en bespreken van de DVD in de kleine groepen op 6 gespreksochtenden of -avonden, kan er door Gods genade iets moois gebeuren.

De avonden beginnen om kwart voor acht en duren tot half tien. De ochtenden beginnen om half tien. We kozen voor de ochtenden en avonden op de dinsdagen 12, 19 en 26 maart en 2, 9 en 16 april, de woensdagavonden 13, 20 en 27 maart en 3, 10 en 17 april; en de donderdagochtenden 14, 21 en 28 maart en 4, 11 en 18 april. In principe komen we samen in de Mienskip, maar het is ook mogelijk bij mensen thuis de gesprekken te voeren.

We nodigen u van harte uit mee te doen aan deze gespreksronden zodat u zichzelf laat inzetten als een levende steen.

Het dagboekje kost vijf euro. Graag voor 27 februari bestellen! Wanneer u het niet zelf kunt afhalen bij Siep Wijbenga wordt het bij u thuis bezorgd.

Lydia de Boer zal een workshop schilderen verzorgen.

Over het hoe, waar en wanneer



wordt u nog ingelicht.

Op de Paaszondag sluiten we het project "Zeven bouwstenen" af. Dat doen we door een Paaswandeling, een Paasontbijt en een feestelijke dienst. Voor de paaswandeling hoeft u zich niet op te geven. Die begint om zeven uur bij de Johanneskerk. Daar zullen we met elkaar stilstaan bij het Paasevangelie en zingen. Dat doen we ook op de nieuwe begraafplaats. Het ontbijt begint half negen in de bovenzaal van de Swettetsjerke. Daarvoor moet u zich wel opgeven en daar zijn onkosten aan verbonden.

U kunt zich voor de verschillende onderdelen opgeven bij Siep Wijbenga, Toarteldostrjitte 15, tel. 473355, w.wijbenga3@knid.nl.

In februari zult u ook uw opgave kunnen deponeren in een bus in de kerk.