

Bauke en Evie Deelstra

E-mail: deelstra@ecmi.org

Website: www.ecmnederland.nl/deelstra

Facebook: www.facebook.com/bauke.evie

Adres:

K.P. 119 AEP

Family Deelstra, box 69

Tirana, Albania

ZIP 1057



Nieuwsbrief 13
Oktober 2021

**Ik geef jullie deze
regel: houd van
elkaar net zoals ik
van jullie houd.**

Johannes 15:12

Kinderwerk zonder kinderen

We willen u/je graag een kijkje geven hoe de dingen in Albanië kunnen gaan. Deze zomer wilden we een bezoekje brengen aan Pinet. We organiseerden een kinderprogramma in het missiehuis in het dorp, beter bekend als de House of Hope. We hadden afgesproken om langs te komen en hier zou promotie voor worden gemaakt. Die promotie waren ze Pinet alleen vergeten, waardoor we geen kinderen konden verwelkomen. We besloten daarom om het gebouw wat schoon te maken en een praatje te maken met enkele dorpsbewoners. Dit is de charme van het leven in Albanië. De gang van zaken loopt vaak anders dan verwacht.



In blijde verwachting/terug naar Nederland

We zijn ontzettend blij en heel dankbaar dat we opnieuw in verwachting zijn van een wonder. Het blijft voor ons wel spannend, omdat er complicaties waren. Desondanks leven we in de hoop en het vertrouwen dat deze zwangerschap goed gaat verlopen. We zijn uitgerekend in het midden van februari. We zijn van plan om de bevalling in Nederland te laten plaatsvinden. Dit kan mooi gecombineerd worden met een periode waarin we spreekbeurten zullen houden in kerken en verenigingen die ons volgen en ondersteunen. Van januari t/m april zijn we van plan om in Nederland te zijn voor spreekbeurten. Mocht u of jij geïnteresseerd zijn in een spreekbeurt van ons bij u in de kerk of vereniging. Stuur ons dan gerust een mailtje. Dit kan naar deelstra@ecmi.org



Organisatie

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa.



Bauke en Evie Deelstra zijn financieel afhankelijk van giften. Hen steunen kan door een gift over te maken via: www.ecmnl.nl/steundeelstra

of via **NL02INGB0000254997**
Stichting ECM-Nederland,
Deventer o.v.v. "Deelstra"
ECM-Nederland - Postbus 861 -
7400 AW Deventer -Nederland -
0570-637537

ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

Gods leiding ervaren in Fryslân

Het is ons streven om zoveel mogelijk tijd in Albanië door te brengen. Dit is belangrijk, omdat we in dit land relaties opbouwen. Daar gaat veel tijd in zitten en daarvoor moeten we in het zendingsland aanwezig zijn. Toch zijn we deze zomer naar Fryslân teruggekeerd omdat we waren uitgenodigd voor de bruiloft van een bevriend stel. We wilden erg graag bij dit speciale moment aanwezig zijn en bovendien konden we op deze manier onze familie en vrienden weer even zien.

Om als zendingswerker even terug te zijn is enorm intensief. Je wilt niemand teleurstellen en daardoor praat je met veel mensen in korte tijd af. Het is namelijk leuker om iemand in het echt te zien dan via het beeldscherm. Dit zullen mensen herkennen die familie of vrienden op afstand hebben wonen. We wilden een week na de bruiloft, op een vrijdag, weer naar Albanië terugvliegen. We hadden onze retourvlucht nog niet geboekt, omdat we hoopten op gunstige last-minute tarieven.

Op woensdagmorgen gingen we naar de website van de vliegmaatschappij om te boeken. Nadat we alle gegevens hadden ingevuld, wilden we tot betaling overgaan. Opmerkelijk genoeg lukte dit niet, waarna we het nog een paar keer probeerden. Tot wel vier keer toe mislukte het. Erg vreemd, want dit was ons nog nooit eerder overkomen. We besloten om 's middags weer een poging te wagen, maar toen zagen we dat de prijzen waren verdubbeld. Dit was frustrerend en daarom besloten we om donderdagochtend, een dag voor ons gewenste vertrek, de tickets maar te gaan boeken. Tot onze verrassing zagen we dat het vliegtuig vol zat. Tijdens onze vluchten op dit traject hebben we dat nog nooit eerder meegemaakt en waren er altijd lege plaatsen. Er zat niks anders op, dan de vlucht van maandag te nemen. Het boeken van deze vlucht lukte wonderbaarlijk genoeg wel in één keer.

Hoewel het voor ons een teleurstelling was dat we niet op de door ons gewenste dag terug konden reizen naar Albanië, zijn we daar achteraf gezien heel blij mee. In de loop van de week kreeg Evie namelijk pijn in haar zij. Hoewel dat met lichte klachten begon, nam dat steeds meer toe. Via 'onze huisarts' is Evie uiteindelijk zelfs doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp (SEH) in ziekenhuis Nij Smellinghe. Dit gebeurde op de vrijdag dat we eigenlijk in het vliegtuig naar huis zouden zitten. In eerste instantie konden de artsen niets verontrustends vinden en dus gingen we maar weer terug naar huis. Op zaterdag nam de pijn echter nog verder toe en bleken de ontstekingswaarden verder toegenomen te zijn. Evie's hele lichaam is vervolgens onderzocht, maar ze konden niet vinden waar de ontsteking zat en wat de oorzaak was. We zijn uiteindelijk met een antibioticakuur naar huis gestuurd in de hoop en verwachting dat die zijn werk zou doen.

De terugvlucht op maandag annuleerden we, want op deze manier konden we niet terugreizen naar Albanië. Aan het begin van de week kreeg Evie helaas een allergische reactie van de antibiotica, waardoor ze wéér naar het ziekenhuis moest. Ze kreeg nu een andere antibiotica via het infuus toegediend. Hiervoor moest ze enkele nachten in het ziekenhuis verblijven. Nadat de ontstekingswaarden weer op een normaal niveau waren en de pijn begon af te nemen, mocht de rest van de kuur 'thuis' worden afgemaakt. Na de kuur zou nog een laatste controle in het ziekenhuis plaatsvinden. Gelukkig ging alles vervolgens de goede kant op en konden we terug naar Albanië.

Terugkijkend zien we Gods leiding in dit hele proces. Zonder de bruiloft waren we niet in Nederland geweest. En als het betaalgedeelte van de website zijn werk had gedaan, waren we alweer terug geweest in Albanië voordat Evie gecontroleerd zou worden in het ziekenhuis. De medische zorg in Nederland is van enorm hoog niveau; helemaal in vergelijking met Albanië. Het klinkt raar, maar we zijn blij dat de artsen in Nij Smellinghe zeiden dat ze de ontsteking niet konden vinden. In Albanië is het ondenkbaar dat er geen diagnose is. Desnoods bedenkt de Albanese arts wel een diagnose met behandeling. Wie weet hoe Evie er dan bij had gelegen. Het leven loopt vaak anders dan je van tevoren in de planning hebt, maar het is mooi als je daarin Gods sturende hand mag herkennen.

