



Beste gemeente van Feanwâlden,

We zijn dankbaar voor elke vorm van ondersteuning van ons werk die vanuit Feanwâlden aan ons gegeven wordt. Met name het gebed is onmisbaar. Albanië is een moeilijk land om te wonen. Het is dan ook erg waardevol om de steun van een biddende achterban te mogen ervaren. Paulus ervoer veel steun vanuit de Griekse gemeente in Filippi. Toen hij vanuit de gevangenis een brief aan hen schreef, begon hij met een mooie wens voor de gemeente. Fil. 1:2 'Genade zij u en vrede, van God onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.' Dit is ook wat wij u en jou toewensen. Graag willen we met u terugblikken op het jaar 2022.

Januari-Mei

We zijn de eerste maanden van 2022 in Fryslân begonnen. Dit had een mooie reden: de bevalling van onze dochter Naomi Janneke kon daardoor in een veilige omgeving plaatsvinden. Op 7 februari is ze geboren. Het is prettig om de bevalling in Nederland te doen, want in Albanië gaan de zaken heel anders. Zo is het voor de man meestal niet toegestaan om tijdens de bevalling bij de vrouw te zijn. We horen ook dat pasgeboren baby's soms uren bij de moeder worden weggehaald. Wij vinden het juist fijn om samen te zijn tijdens de bevalling en dat Naomi vanaf het begin bij ons blijft. Het leven van Naomi kende echter een valse start, omdat wij allemaal met Corona waren geveld. De eerste dagen verbleven we daarom in quarantaine in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Doordat Naomi een medische check moest krijgen, die pas drie maanden na haar geboorte kon plaatsvinden, besloten we om begin mei terug te keren naar Albanië. Gelukkig is Naomi gezond.

We hebben de tijd in Nederland goed kunnen gebruiken. In veel kerken hebben we een presentatie gegeven over ons werk. Dit is helaas niet bij jullie gelukt, maar we komen in de toekomst graag ook weer in Feanwâlden langs. Dit is belangrijk, omdat wij op basis van giften leven. Naast het bezoeken van kerken hebben we ook contact gekregen met stichtingen die zich inzetten voor Albanië. Evie haar droom om een woonvorm te beginnen voor mensen met een verstandelijke beperking is een uitdaging. Het is daarom mooi als je kunt samenwerken met bijvoorbeeld een stichting als Dorcas.

Mei-Augustus

Hoewel de temperaturen in de zomermaanden tot grote hoogtes kunnen stijgen, hebben we niet stilgezeten. In deze periode lag onze focus met name op het werk in de lokale kerk in onze woonplaats Sauk. Er was een grootschalige opknappbeurt nodig en wij hebben meegeholpen door de kerkzaal te verven. We komen samen in een groot woonhuis. Een van de ruimtes wordt gebruikt voor de kerkelijke ontmoetingen.

Een andere ruimte zal door Evie gebruikt worden als gespreksruimte voor mensen die zorgdragen voor een persoon met een verstandelijke beperking.



We onderhouden warme relaties met de inwoners van het Albanese dorpje Pinet. Sinds 2010 komen we daar, vanwege het zomerproject dat destijds in de gemeente van Nijega/Opeinde/De Tike is gelanceerd. De mensen in Pinet kennen ons goed en dat is belangrijk. Evangelisatie begint vaak na het hebben van een goede relatie. We hebben in samenwerking met een kerk in Roemenië een mooi bijbelspelweek georganiseerd.

Een ander hoogtepunt van de zomerperiode is dat er, mede door toedoen van ons netwerk, een gebouw van Delfzijl naar Tirana is verplaatst. Dit was nodig, omdat een christelijke gemeente in Tirana zonder gebouw kwam te zitten ten gevolge van de zware aardbeving van november 2019. Via een kennis van ons in Nederland zijn we een voormalig COA-gebouw in Delfzijl op het spoor gekomen. Met hulp van stichting Hoop voor Albanië is dit gebouw naar Albanië gebracht, waar het inmiddels op de juiste locatie staat. In november is deze kerk feestelijk geopend.

September – Oktober

Als zendingswerker is het leven niet altijd makkelijk. Je wilt veel bereiken, maar hebt ook met tegenslagen te maken. Onze zendingsorganisatie ECM biedt daarom geregeld opbouwweken, cursussen en retraites aan om weer bemoedigd te raken. Door Corona zijn deze allemaal verschoven. Toevalligerwijs zijn veel hiervan in dezelfde periode terechtgekomen, namelijk de herfst van dit jaar. We hebben daardoor in deze maanden veel van deze programma's mogen volgen en andere zendingswerkers ontmoet. Erg waardevol, maar ook vermoeiend vanwege het vele reizen. Een positieve bijkomstigheid was dat we vanwege de Nederlandse Retraite weer even in Friesland konden zijn waar we kennis konden maken met ons nichtje Bettie, die eerder dit jaar geboren was.

November – December

De laatste maanden van dit jaar zijn we 'gewoon' in Albanië. We hebben het werk voor onze kerk in Sauk weer opgepakt. Evie is betrokken bij het kinderwerk en Bauke helpt mee met het opzetten van sportactiviteiten, zodat de kerk op een sportieve manier connectie krijgt met de jeugd van het dorp. Tegelijkertijd blijven we ook actief in Pinet, waar we gemiddeld één keer in de twee weken zijn. We hopen dat de inwoners steeds meer honger naar het evangelie krijgen.

Bauke begint in deze periode met het opzetten van een videokanaal. Via YouTube het evangelie uitdragen is een enorme uitdaging. Er zijn veel kansen, omdat Albanezen hele dagen met hun mobieltje bezig zijn. Het is dus een gouden kans om hen langs die manier met het evangelie te bereiken. Tegelijkertijd is het van belang dat de filmpjes interessant zijn om naar te kijken, want anders zullen de potentiële kijkers snel afhaken.

Evie heeft al meerdere gespreksgroepen mogen leiden voor mensen die zorgdragen voor een persoon met een verstandelijke beperking. Deze hebben plaatsgevonden op diverse locaties in en om Tirana. In ons kerkgebouw in Sauk zal ook een gespreksgroep worden gestart. Daarnaast bouwt Evie haar netwerk uit van Albanezen die mee willen helpen om de woonvorm voor deze doelgroep te realiseren. Het is een enorme uitdaging, maar gesteund door het roepingsgevoel dat Evie ervaart, hebben we alle vertrouwen dat Evie's droom een succes zal worden.

Onze dochters Marije en Naomi ontwikkelen hun goed. Marije is intussen drie jaar en gaat sinds begin november twee ochtenden in de week naar de kleuterschool. Ze kijkt vaak de kat uit de boom, maar is erg sociaal als het ijs eenmaal is gebroken. Ze beweegt haar erg gemakkelijk in een context, waarin ze veel talen om haar heen hoort; Albanees, Engels, Nederlands en natuurlijk Fries. Naomi is op het moment van schrijven ongeveer 9 maanden oud. Ze is een blijde baby en vindt het fijn om op de arm gehouden te worden. Helaas niet alleen overdag, maar ook in het holst van de nacht.

We willen nogmaals onze dank betuigen aan iedereen die bij ons werk betrokken is. Wilt u ons volgen, dan kan dat via onze nieuwsbrief, opgeven kan via: www.ecmnederland.nl/deelstra
Bovendien hebben wij een facebookpagina: www.facebook.com/bauke.evie

We hopen dat jullie ons blijven volgen en zijn dankbaar voor elke vorm van steun die door u en jou aan ons gegeven wordt. Graag willen we ons verhaal afsluiten met enkele gebedspunten: Bid u mee dat we gezond mogen blijven. Dat Evie goede relaties mag opbouwen, zodat haar droom om een woonvorm te realiseren steeds dichterbij komt. Dat Bauke zijn videokanaal veel mensen mag bereiken met het evangelie. Dat we als gezin ons thuis mogen blijven voelen in Albanië. Dat we sterk in ons geloof mogen staan.

Filippenzen 4:23 'De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.'